

NIEUWSBRIEF

KCS HAARLEM

KARMELITAANS CENTRUM VOOR

SPIRITUALITEIT

EN LEVENSV ERDIEPING



AUGUSTUS 2023

JAARGANG 8, NUMMER 1

Zomeravond

*Daar ligt op de weiden een zee,
Van licht, van zonnige wazen,
Daarin staan de koeien te grazen –
Het is ook maar redeloos vee!*

*Twee mannekens staan in de wei,
En doen op hun blinkende zichten,
Het goud van den avond lichten –
En denken zich niets daarbij.*

*En ik, die hier ga en geniet
Van den glans van de zinkende zonne,
Wat winst heb ik heden gewonnen? –
Wat licht en wat vreugd en een lied.*



Jacqueline van der Waals

Dit gedicht, dit lied van een van de fijnzinnigste dichters uit onze Nederlandse poëzie, roept een tijd op die haast verloren lijkt te zijn gegaan – een onschuld die in onze tijd op vele fronten verdwenen lijkt. En tegelijkertijd is het gedicht tijdloos, lijkt het zelfs aan iets van eeuwigheid te raken.

Wij zijn de tijden, luidt een beroemde uitspraak van Augustinus. *Zoals wij zijn, zijn de tijden*. Je kunt geen krant opslaan of je wordt geconfronteerd met een opsomming van de talloze crises waardoor onze tijd geteisterd wordt en met talloze inschattingen van de vraag of en hoe er oplossingen mogelijk zouden zijn. En wie is zich niet bewust van de oorlog in Oekraïne en de andere kleine en grotere oorlogen verder weg, met hun vele slachtoffers?

Wij zijn de tijden. Voorafgaand aan zijn beroemde uitspraak, en dat wordt minder vaak gememoreerd, zei Augustinus ook: *Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed*. Juist in dat verband laat zo'n gedicht als het bovenstaande een geheel eigen stem horen.

Wat licht en wat vreugd en een lied:

Om ons eraan te herinneren dat de tijd en ons bestaan ook dit omvatten. Dat er mensen naar ons Centrum komen om samen met anderen te zoeken naar betekenis en zin in alle grote en kleine gebeurtenissen van ons leven. Dat ze komen om samen te genieten ook, van films over schoonheid en troost, van de tijdloze muziek van Bach, van grote literatuur. Om te praten over misschien wel eeuwige waarheden, mystieke peilingen, om mogelijk dichterbij de bron van ons bestaan te zijn – in gesprek, in waardevolle ontmoetingen. Wat licht en wat vreugd....

PROGRAMMA NAJAAR 2023

Na ons succesvolle zomerprogramma rond Etty Hillesum gaan we officieel van start met onze vrij toegankelijke **Open Avond** op 31 augustus (19.30u – 21.30u), waar Arjan Broers zal spreken over de tweede levenshelft als de ‘beste helft van ons leven’. Kunnen wij met elkaar de paradoxen van het leven leren verkennen?

Dit is een vrij toegankelijke avond, maar wilt u zich wel vooraf schriftelijk aanmelden?

Levenslessen worden ook geboden in het gelijknamige boek van Awraham Soetendorp, waarin hij terugblijkt op zijn lange, rijke en bevlogen leven. Centraal staat bij hem **wat het betekent om moedig en hoopvol te leven**.

Diepgaand kijken naar zijn leven doet ook de bekende Vlaamse psychiater Dirk De Wachter, nu hij geconfronteerd is met ‘de miserie’ van een slopende ziekte. Hij schrijft in zijn boek **Vertroosting** vooral over de troost die hij, altijd trooster van beroep, nu zelf ervaart en hoopt te kunnen bieden aan anderen. (wachtdlijst)

Voor wie zelf haar of zijn leven eens graag in alle rust zou willen overwegen en beschouwen, worden zes zaterdagen aangeboden **Schrijven over je leven**: ‘waar werd je in je herinnering geraakt en geopend voor wat het leven ons brengt?’ (wachtdlijst).

De mystiek vormt als altijd een belangrijke pijler van ons centrum.

Johannes van het Kruis wordt gelezen en overwogen als mysticus-dichter van nacht en licht en liefde.

De al jaren bestaande Speling leesgroep sluit dicht aan op de actualiteit met het thema **Mystieke peilingen in roerige tijden**.

In de Kersttijd tenslotte is er weer aandacht voor de spiritualiteit van Bach. Er worden nieuwe delen van het indrukwekkende **Weihnachtsoratorium** beluisterd en overwogen.

Zie voor nadere informatie over het KCS-programma onze website.

U bent van harte welkom!

KCS Haarlem Parkstraat 1, 2011KJ Haarlem

Telefoon 023-5274675

E-mail info@kcs-haarlem.nl

Website www.kcs-haarlem.nl