

NIEUWSBRIEF

KCS HAARLEM

KARMELITAANS CENTRUM VOOR

SPIRITUALITEIT

EN LEVENSVERRIEPING



SEPTEMBER 2022

JAARGANG 7, NUMMER 1

Ruimtevrees

Achter weilanden weiden, daar weer
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?
De blik verliest je met zichzelf in ruimte
waar aankomst ver en ver te zoeken is.
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk
groen het zonlicht en je oog in zwemt.
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep.
Voel warmte op je neus, zie 't vroege blad
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier.



Marjoleine de Vos

Waar zou je heen? Een vraag die op het ogenblik door velen wordt gesteld, soms in heel letterlijke zin gezien de chaotische toestanden op de luchthaven, vaker in het licht van bijvoorbeeld al het geweld dat ons mensen belaagt. Of persoonlijker, bijvoorbeeld als ons leven zich met grenzen geconfronteerd ziet. In dit mooie gedicht gaat de blik verloren in de ruimte, zoekend naar al te verre aankomst. Maar de natuur leert ons anders, plotseling en onbedaarlijk: kijk wat er jou nabij opbloeit en voel de warmte daarvan. Het verre zoeken kent een aankomst: hier. Ook op ons Centrum zoeken mensen en vinden soms, vinden ook elkaar. En dan kan in een open midden openbloeien wat ons zoal aanbelangt: dank, genegenheid, zin.... Wij verheugen ons erop u allen weer te mogen verwelkomen!

Programma najaar 2022

De coronacrisis is nog niet voorbij, wordt ons steeds voorgehouden. Vooralsnog kunnen we elkaar gelukkig weer ontmoeten en onze innerlijke ervaringen delen. Op zoek naar zin en betekenis. Op dit moment is (nog) niet bekend of er een beperking is in het aantal deelnemers en of wij nog bepaalde maatregelen tegemoet kunnen zien. In dat geval is het mogelijk dat u bij aanmelding op een wachtlijst komt te staan. Enkele groepen kunnen nog deelnemers plaatsen.

We kunnen gelukkig weer als vanouds een *Openingsavond* houden in september, ditmaal gewijd aan de **karmeliet Titus Brandsma**, die na zijn recente heiligverklaring ook als verzetsheld en als 'levende getuigenis' in het brandpunt van de belangstelling staat.

Een hedendaagse mystica in oorlogstijd is **Etty Hillesum**. Over wat zij zelf dat onverwoestbare in mij' noemde, gaat onze *Zomercyclus*, die wij dit jaar voor het eerst aanbieden. Het belangrijke thema Innerlijke Weerbaarheid staat dit najaar eveneens centraal in de **Speling-leesgroep**, met vragen over waarheid (wat weet ik?) en vrijheid (wat wil ik?)

Nieuw in ons programma is de meer dan ooit noodzakelijke aandacht voor het klimaat in relatie tot 'groene spiritualiteit'. Kick Bras en Margriet Goddijn van *Grootouders voor het klimaat* bespreken *Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van **Thomas Merton***.

Niet alleen wat betreft het klimaat roepen de grote crises van onze tijd grote morele vragen op. De cyclus over **Genesis** verkent het begrip verantwoordelijkheidsgevoel in alle toonaarden en vormen. Morele vragen worden ook gesteld in het rijke boek van **Stefan Hertmans** *De Opgang*, waarover de Leesclub zich buigt.

Erik Borgman biedt in zijn *Alle dingen nieuw* evenzeer een visie voor onze tijd, die ons aan het denken zet en werk-in-uitvoering wordt.

Als vanouds besteden we op het KCS ook veel aandacht aan kunst en spiritualiteit. Na de zeer succesvolle Open Avonden rond **Leonard Cohen** met Frank Kazenbroot zijn we verheugd dat deze inspirerende inleider bereid is gevonden een hele cyclus te verzorgen rondom de liederen van deze begenadigde zanger.

En om in hemelse sferen te blijven: opnieuw kunnen we in de Kersttijd een deel van het prachtige **Weihnachtsatorium van Bach** beluisteren en ervaren hoe Bach in zijn teksten en muziek de deur opent naar een geestelijke ruimte waarin de betekenis van het verhaal van Bethlehem verder wordt verdiept.

Als staf streven we ernaar het KCS een plaats te laten zijn van rust, bezinning en – vaak ontroerende – ontmoeting en gesprek. Daarbij gaat het met name om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen: door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden etc. en door het gesprek hierover. Zie ook onze website en het Programmaboekje, op aanvraag verkrijgbaar.

Nogmaals van harte welkom!

KCS Haarlem Parkstraat 1, 2011KJ Haarlem

Telefoon 023-5274675

E-mail info@kcs-haarlem.nl

Website www.kcs-haarlem.nl