

Nieuwsbrief



KCS Haarlem

plaats voor spiritualiteit, zingeving en levensverdieping

AUGUSTUS 2016

JAARGANG 1, NUMMER 1

Verstilling

Verstilling, kom in mij.

*Orden mijn chaos.
Beperk mijn
woordenstroom.
Genees mijn
boosheid.*

*Geest van
verstilling,
zuiver mij.
Was mijn
verdriet schoon.
Geef mij een
helder zien.
Zuiver mijn
ondertonen.*

Verstilling, rust in mij.

*Kom tot in mijn
diepste.*

*Woon op mijn
grond.*

*Vestig jouw huis
van vrede in mij.*

*Geest van
verstilling,
open mijn gehoor
voor de goedheid.*

*Geest van
goedheid,
dooradem mij.
Bouw mij uit tot
nieuwe
ontvankelijkheid.*

*Marinus van de
Berg*

JAARPROGRAMMA 2016-2017

Het nieuwe jaarprogramma KCS is uit! Er is weer een veelkleurig programma samengesteld, waarin hopelijk vele rijke dimensies van spiritualiteit aan bod komen. Het KCS wil aansluiten bij wat mensen van nu beweegt, waar ze naar op zoek zijn en wat hen ter harte gaat. In reactie op de toenemende onrust en stress in onze samenleving wil het KCS een plaats zijn van rust, bezinning en ontmoeting. Een plaats dus waarin ruimte is om stil te staan bij ons eigen leven en persoonlijke ervaringen en om daarover in gesprek te gaan met anderen. Niet zelden leidt dat tot verdiepende en ontroerende uitwisselingen.

Dit jaar komen middeleeuwse mystici als Julian van Norwich en Hildegard van Bingen aan bod, maar ook hedendaagse inspirerende mensen als Dietrich Bonhoeffer en Edith Stein. Er zijn weer filmdagen en er wordt poëzie gelezen. Kierkegaards bekendste boek *Vrees en Beven* wordt besproken en uit de oosterse traditie lezen we gedichten van Rumi. Kortom, weer een rijk palet aan onderwerpen.

22 SEPTEMBER – EEN AVOND OVER JOOST ZWAGERMANS' GEDICHTENBUNDEL "WAKEND OVER GOD"

Het KCS wil dit jaar het seizoen beginnen met een Open avond, waarop het programma van het komende seizoen en onze werkwijze worden toegelicht. Uit de gedichtenbundel, die verscheen in de nagalm van de zelfgekozen dood van Joost Zwagerman, zullen wij een aantal gedichten gaan lezen. We willen de gedichten ook zelf laten klinken en iets van de verbeelding waartoe zij inspireerden laten zien. Het is moeilijk de gedichten te lezen los van de achtergrond. En dat hoeft ook niet. Toch is het tegelijkertijd zo, dat de lezer de andere helft van het gedicht maakt. Zo komt voor de lezer het gedicht tot leven en maakt hij/zij zijn of haar eigen gedicht. In het gesprek dat volgt, worden ervaringen uitgewisseld en gevoelens verwoord, hetgeen tot verdieping en verrijking kan leiden.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op **donderdag 22 september 2016**, aanvang 19.30 uur. Kosten: € 5,- per persoon. Opgave vóór 12 september. Aanmelden kan via de website: www.kcs-haarlem.nl/aanmelden. De ruimte is beperkt. U krijgt van te voren een bevestiging.

*Het zijn de kleine
dingen
Die ons nodig
hebben.
Want wij geven hun
het leven en de tijd;*

*Daarom raak ik ze
aan
Met liefdevolle
handen,
Anders blijft ieder
ding
In diepe
eenzaamheid*

*K.G. von
Dürckheim*

13 JANUARI 2017 – KARMELREGEL EN KARMELSPIRITUALITEIT: EEN AVOND MET KEES WAAIJMAN

Op **vrijdag 13 januari 2017** zal Kees Waaijman van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen een inleiding houden over de spiritualiteit en de Regel van de Karmel. Dit ter voorbereiding op een cyclus die we in het najaar van 2017 willen geven. Noteert u het alvast in uw agenda. Aanvang: 19.30 uur.

AANMELDEN NIEUWE SEIZOEN: WEES ER SNEL BIJ!

Helaas hebben we vorig seizoen een aantal **enthousiaste deelnemers** moeten teleurstellen: de cyclus was volgeboekt en het was niet mogelijk de capaciteit uit te breiden. We houden graag aan het maximum van 10-12 deelnemers vast. Meld u daarom snel aan. Vol is ook echt vol bij KCS! Aanmelden kan via de website: www.kcs-haarlem.nl/aanmelden.

*Leer lief te hebben zoals God bemind wil worden
en laat uw toestand verder voor wat hij is.
Johannes van het Kruis (1542-1591)*

Inlichtingen:
KCS Haarlem
Parkstraat 1
2011 KJ Haarlem
Telefoon 023-5274675
E-mailadres info-haarlem.nl
Website www.kcs-haarlem.nl
Bankrekening NL 19 INGB 0005 251258