

Nieuwsbrief



KCS Haarlem

plaats voor spiritualiteit, zingeving en levensverdieping

DECEMBER 2016

JAARGANG 1, NUMMER 2

KERSTWENS

Over engelen

Uw witte gewaden zijn u afgenomen,
en uw vleugels en zelfs uw bestaan.

Ik echter geloof in u,
boodschappers.

Daar waar de wereld binnenstebuiten is gekeerd,
een zwaar weefsel, geborduurd met sterren en dieren,
wandelt u en inspecteert de steken die de waarheid zeggen.

U verblijft hier kort, ik denk
in de vroege ochtendstond, als de hemel schoon is,
In een melodie die door een vogel wordt herhaald
of in de geur van appels tegen de avond,
wanneer het licht de boomgaarden betovert.

Men zegt dat iemand u verzonnen heeft,
maar mij overtuigt dat niet.
Want de mensen hebben ook zichzelf verzonnen.

Uw stem - dat is wel een bewijs,
want het is ontwijfelbaar de stem van stralende wezens,
licht, gevleugeld (waarom ook niet?),
met bliksem omgord.

Ik heb menigmaal die stem gehoord terwijl ik sliep
en, wat meer verwonderlijk is, ik begreep min of meer
zijn bevel of roep in een bovenaardse taal:
het is dadelijk dag
weer dag
doe wat je kunt.

Czesław Miłosz *Uit: 'Gedichten', vertaling Gerard Rasch, uitgeverij Atlas 2003*

Dit mooie gedicht van Milosz willen wij u meegeven als kerstwens.
Engelen zijn boodschappers, brengers van een goede tijding, van vrede. Vrede op aarde, tussen de volken,
tussen mensen onderling en in ieders ziel. In het borduurwerk van de hedendaagse binnenstebuiten
gekeerde wereld zorgen engelen ervoor, dat er steken blijven die de waarheid zeggen.
Wij wensen u toe, dat u in het komend jaar veel engelen mag ontmoeten en dat, wanneer dat het geval is,
hun waarheid in uw hart mag doordringen.



13 JANUARI 2017 – KARMELREGEL EN KARMELSPIRITUALITEIT: EEN AVOND MET KEES WAAIJMAN

Op vrijdagavond 13 januari 2017 zal **Kees Waaijman** een inleiding houden over de **Spiritualiteit en Regel van de Karmel**

Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar zingeving, naar de betekenis van hun leven.

De Karmelspiritualiteit is eeuwenoud en tegelijkertijd jong van geest. Van oorsprong is het een lekenspiritualiteit die dicht bij het dagelijks bestaan van gewone mensen staat. Karmelmensen zijn geraakt door 'iets van God' of door een diep verlangen, bewogen ook om recht en vrede. Ze hopen er mee in contact te blijven, als inspiratie in de wirwar van het dagelijkse leven. De Karmelspiritualiteit kan daarin terzijde staan: niet zozeer met concrete antwoorden, als wel met concrete oefenplekken. Dat kan de plaats zijn die je gegeven is, de gemeenschap waar je deel van bent, aan wie of wat je gehoor geeft, wat bezit voor je betekent, wat stilte met je doet, of werk, of bidden.

Kees Waaijman is karmeliet, emeritus hoogleraar Spiritualiteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen en medewerker van het Titus Brandsma Instituut.

Locatie: KCS-Haarlem, Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem.

Opgave: vóór 10 januari 2017

Aanvang: De deur staat open om 18.45 uur. We beginnen om 19.15 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een glaasje. Het nieuwe jaar is immers begonnen. We eindigen uiterlijk om 22.00 uur.

Aanmelden is *noodzakelijk* (want de ruimte is beperkt) en kan via info@kcs-haarlem.nl, of telefonisch 023 5274675.

VOORJAARPROGRAMMA 2017

Ook dit voorjaar is er weer een veelkleurig programma, waarin hopelijk vele rijke dimensies van spiritualiteit aan bod komen. Het KCS wil aansluiten bij wat mensen van nu beweegt, waar ze naar op zoek zijn en wat hen ter harte gaat. In reactie op de toenemende onrust en stress in onze samenleving wil het KCS een plaats zijn van rust, bezinning en ontmoeting. Een plaats dus waarin ruimte is om stil te staan bij ons eigen leven en persoonlijke ervaringen en om daarover in gesprek te gaan met anderen. Niet zelden leidt dat tot verdiepende en ontroerende uitwisselingen.

2017 is het Lutherjaar. Onder de titel *De weg van de mens* worden teksten van mystici en van Luther en Calvijn gelezen. Een andere cyclus gaat over *Dialogen in liefde met Franciscus en Rumi*. Ook Bonhoeffer en Kierkegaard staan weer op het program. Over de kunst van het ouder worden gaat de cyclus *De kracht van kwetsbaarheid*. Ook de filmcyclus ontbreekt weer niet.

Uitgebreide informatie over het voorjaarsprogramma treft u aan in het medio vorig jaar toegezonden jaarprogramma 2016-2017. Ook op onze website www.kcs-haarlem.nl is het programma opgenomen.

Desgewenst is het programmaboekje op te vragen via onderstaand emailadres, telefonisch of schriftelijk.

Inlichtingen:

KCS Haarlem

Parkstraat 1

2011 KJ Haarlem

tel. 023-5274675

info-haarlem.nl

www.kcs-haarlem.nl

Bankrekening NL 19 INGB 0005 251258